



**A**ls je denkt: ik ben verslagen  
Is de nederlaag een feit.  
Als je denkt: 'k zal niet versagen  
Win je op den duur de strijd.  
Als je denkt: ik kan het niet halen,  
Is de tegenslag op til,  
Want het overslaan der schalen  
Hangt voornaamlijk af van: wil.

**M**oedelloozen gaan ten onder  
Door hun twijfels en hun vrees;  
Vechters winnen door een wonder  
Telkens weer de zwaarste race.  
Denk: ik kan het- en dan gaat het,  
Iedereen vindt bij wilskracht baat,  
En in zaken wint de daad het  
Van het nutteloos gepraat.

**A**ls je jammert: Ik ben zwakker  
Dan mijn grootste concurrent  
Blijf je levenslang een stakker,  
Die je ongetwijfeld bent.  
Niet de Goliaths en de rijken  
Tellen in den kamp voor zes,  
Maar de fermes, die niet wijken  
Hebben vroeg of laat succes

*Naar: Jacob Cats (1577-1660)*